



# Kerkklanken

Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli – medio september 2017

## Discipline

*De vrucht van de Geest is ... zelfbeheersing (Gal. 5:22, 2 Petr. 1:5-7)*

Een echte profsporter weet wat discipline is. Discipline op, maar ook buiten het veld. Hij heeft heel veel voor zijn sport over. Alles! Veel dingen waar wij druk mee zijn, laat hij links liggen. Zijn leven verloopt volgens een strak schema. Hij zorgt dat hij op tijd in bed ligt. Hij let op zijn voeding.

Ook op het veld is discipline vereist. En dat is misschien nog wel moeilijker. De tegenstander probeert hem uit de tent te lokken. Vaak kun je dan op tv zien hoe zo'n prof dan toch zijn zelfbeheersing verliest. Gevolg: een gele of zelfs rode kaart.

In Galaten 5:22 worden kenmerken van een christen genoemd. Wist je dat daar ook het woord zelfbeheersing genoemd wordt? Wie gelooft, houdt zichzelf in toom, kent discipline. Niet alleen in de sport, maar in heel zijn leven.

Buiten de sport wordt bij het woord zelfbeheersing vaak allereerst gedacht aan seksualiteit. En terecht. We zijn geen beesten. Maar God vraagt ook van ons dat we zelfbeheersing/discipline uitoefenen als het gaat om onze woorden, gedachten en gevoelens. Nee kunnen zeggen tegen verslaving, begeerte, agressie, egoïsme, eigenwaan, hoogmoed.



Zelfbeheersing heeft betrekking op alle terreinen van het leven: ons lichaam, ons verstand, onze gevoelens. 'Eer God met uw lichaam', zegt de Bijbel. Zelfbeheersing houdt in dat wij onze gedachten richten op zaken die aanvaardbaar zijn voor God. 'We maken iedere gedachte krijgsvangene om haar aan Christus te onderwerpen', is een bekend woord van Paulus.

Het is een voortdurend gevecht. Maar geen hopeloos gevecht. Je oude natuur is er nog wel en blijft het je af en toe moeilijk maken. Maar als je bij Jezus Christus hoort, mag je weten dat je eigen oude natuur al is veroordeeld en aan het kruis gespijkerd – met Jezus. Als je bij Jezus Christus hoort, woont de Heilige Geest in je. En die Geest leidt je. Laat het aan Hem over. Je zult steeds sterker worden. De Geest is het geheim van de vrucht die in jou groeit.

Discipline: het moet christenen aanspreken.

Uit: Geloof dat maar – Bijbels dagboek (ds. Arie van der Veer)



## Kerkdiensten en collecten

2 juli	09:30 Ds. B.M. van den Bosch 18:30 Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst 2. HGJB 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
9 juli	09:30 Ds. A. Vastenhout - Den Haag 18:30 Ds. G.M. van Meieren - Hoevelaken	1. Kerk en Eredienst 2. Shaare Zedek Ziekenhuis Jeruzalem 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
16 juli	09:30 Prof. dr. M.J. Paul - Ede 18:30 Ds. J.W. Hooydonk - Kockengen	1. Kerk en Eredienst 2. Diaconie 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
23 juli	09:30 Ds. A. van Vuuren - Capelle a/d IJssel 18:30 Prop. M.G.M. Mudde - Nijkerk	1. Kerk en Eredienst 2. St. Woord en Daad 3. Onderhoud gebouwen
30 juli	09:30 Prop. B.J.W. Ouwehand - Kampen 18:30 Ds. M.J. van Oordt - Bodegraven	1. Kerk en Eredienst 2. Steunfonds gemeenten Geref Bond 3. Onderhoud gebouwen
6 augustus	09:30 Ds. B.M. van den Bosch 18:30 Ds. J.C. Schuurman - Capelle a/d IJssel	1. Diaconie 2. De Wingerd 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
13 augustus	09:30 Ds. B.M. van den Bosch - Afsl Tentdagen 18:30 Ds. F. Wijnhorst - Katwijk aan Zee	1. Kerk en eredienst 2. Plaatselijk Evangelisatiewerk (tentdagen) 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
20 augustus	09:30 Ds. T.J. Korten - Lopikerkapel 18:30 Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en eredienst 2. GZB zomerzending deelgenoten 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
27 augustus	09:30 Ds. B.M. van den Bosch - Doopdienst 18:30 Ds. B.M. van den Bosch- Voorb. H.Avonm	1. Diaconie 2. Bijstand Pastoraat 3. Uitgang: GZB
3 september	09:30 Ds. B.M. van den Bosch- Heilig Avondmaal 18:30 Ds. B.M. van den Bosch- Dankz. H.Avonm	1. Kerk en Eredienst 2. Diaconie 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
Kelken Heilig Avondmaal: Shaare Zedek Ziekenhuis Jeruzalem		
10 september	09:30 Ds. A. van Vuuren -Capelle a/d IJssel 18:30 Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en eredienst 2. IZB - Project Nieuwegein 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen



## Verjaardagskalender

Tot medio september hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken.

1 juli

Mevr. A. de Kruif  
De Driesprong 5  
3461 HK Linschoten

5 juli

Mevr. A.D. Nell – v.d. Heuvel  
J. Barneveldstraat 19T  
3461 GA Linschoten

8 juli

Mevr. K. Vroege - v.d. Vlierd  
J. Barneveldstraat 21F  
3461 GA Linschoten

9 juli

Susanne Pak  
Kromwijkerdijk 21  
3448 HW Woerden



14 juli

Dhr. A.J.W. Schouten  
Meidoornlaan 11  
3461 ES Linschoten

16 juli

Dhr. G.J. Verweij  
Strick van Linschotenstraat 16D  
3461 EG Linschoten

29 juli

Dhr. G. van de Water  
Roelof de Roverlaan 28  
3417 BB Montfoort

3 aug.

Mevr. P.W. Bloemheuvel – de Jong  
Dorpstraat 73  
3461 CR Linschoten

8 aug

Dhr. W. Gouderjaan  
K. Linschoten WZ. 7  
3461 EA Linschoten

17 aug

Mevr. J.W. v.d. Wijngaard - Vermeulen  
J. Barneveldstraat 21 W  
3461 GA Linschoten

18 aug

Dhr. A. van Os  
J. Barneveldstraat 21 A  
3461 GA Linschoten

19 aug

Mevr. A.C. Schouten - van der Mel  
Meidoornlaan 11  
3461 ES Linschoten

23 aug

Mevr. G.A. de Wit – Threels  
J. Barneveldstraat 19 L  
3461 GA Linschoten

27 aug.

Dhr. C.H. Maaijen  
De Bleek 41  
3417 TR Montfoort



30 aug.

Dhr. P. de Koning  
Korte Linschoten WZ 8  
3461 EA Linschoten

31 aug

Mevr. W. van der Heiden - Berg  
J. Barneveldstraat 21 N  
3461 GA Linschoten

---

# Nieuws vanuit de kerkenraad

---



## *Leerdiensten en Catechismusprediking*

In de kerkenraad hebben we nagedacht over leerdiensten. Deze bezinning is gerelateerd aan het speerpunt 'Overdracht van de bijbels gereformeerde geloofsinhoud' uit het beleidsplan. In deze samenvatting willen we onze overwegingen en conclusies met u en jou delen.

### ***Is een leerdienst nog van belang, en welke plaats heeft de Heidelbergse Catechismus daarin?***

In ons beleidsplan hebben we na zorgvuldige bezinning als een van de vier speerpunten gekozen voor 'investeren in overdracht van Bijbelkennis en kennis van de gereformeerde traditie'. We constateerden door signalen van zondagsschool en jeugdwerk dat Bijbelkennis afneemt. Overigens is dat een algemene trend, die niet alleen in Linschoten speelt. Maar een zekere kennis van de Bijbel en geloofsleer is van wezenlijk belang voor een volwassen geloof en een christelijke levenspraktijk. Genoeg reden voor ons om hierin te blijven investeren 'door middel van prediking, catechese en clubwerk'.

Vanouds heeft de leerdienst een eigen plek gehad in de samenkomsten van gemeenten die in de traditie van de Reformatie staan. Gebruikelijk was daarbij dat dit een plaats kreeg in de avonddienst, terwijl in de ochtenddienst de evangelieverkondiging centraal stond. De Gereformeerde Bond heeft eerder in een thema brochure en in De Waarheidsvriend ook aandacht gevraagd voor de leerdienst. Het onderscheid tussen een leerdienst en een reguliere dienst, onderstreept het belang van twee kerkdiensten op een zondag. Beide hebben een eigen spits. Het zijn niet slechts twee gelijkwaardige 'opties' om er één uit te kiezen die qua tijd het beste uitkomt.

In de leerdiensten heeft de Heidelbergse Catechismus (HC) altijd een centrale plaats gehad. De HC is velen tot zegen geweest als het gaat om het verstaan van de Bijbelse leer en het staan in het persoonlijk geloof. Dan valt bijvoorbeeld te denken aan zondag 1 (onze enige troost), zondag 7 (wat is een waar geloof) en zondag 10 (Gods voorzienigheid). Het behandelen van de HC zorgde er ook voor dat de meeste aspecten van de Bijbelse leer en praxis 'automatisch' aan de orde. Dit voorkomt eenzijdigheid in de keuze van thema's van de kant van een predikant. De opzet van de HC biedt tegelijk ook structuur aan wat we geloven. Denk daarbij aan de drieslag van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar ook aan de drie G's die achtereenvolgens behandeld worden: de geloofsbelijdenis (de kernzaken van het evangelie), het gebed (onze persoonlijke omgang met God de Vader) en de 10 geboden (als regel voor het christelijk leven). Deze hoofdzaken worden op een persoonlijke wijze aan de orde gesteld: 'Wat nut ons ...'

### ***Hoe geven we inhoud aan de leerdiensten?***

Met het voorgaande is niet gezegd, dat de Catechismus alle Bijbelse thema's behandelt. In de loop van de tijd verschuiven accenten. Qua thema's die nu meer accent krijgen, valt te denken aan de eindtijd, de plaats van Israël en de gaven van de Geest. Ook zijn er bepaalde vragen in de HC die specifiek waren voor de tijd waarin de Catechismus geschreven is, zoals over de eedaflegging.

In de cultuur waarin we leven zien we een verschuiving van 'hoofd' (kennis) naar 'hart' (gevoel). Dat verklaart waarom een 'leerdienst' soms de associatie oproept van iets dat 'saai' is. Maar dat is geen reden om het gevoel dan tot leidend criterium te maken en niet meer te investeren in kennis.

Het geeft wel aanleiding om te zien hoe de zaken op de beste manier tot het hoofd en hart van mensen gebracht kunnen worden. Daarbij is verbinding met het leven van alledag van belang.

Dit alles overwegend handhaven we qua *inhoud* van de leerdiensten primair het volgen van de lijn van de HC, maar wel met tussentijdse afwisseling met aanvullende thema's. In grote lijnen komt het erop neer dat we telkens 8 leerdiensten vanuit de Catechismus afwisselen met 3 of 4 leerdiensten met aanvullende thema's. Voorbeelden van aanvullende thema's zijn: huwelijk / echtscheiding, Heilig Avondmaal, gaven en werk van de Heilige Geest, het levenseinde / ouderdom, rentmeesterschap, enz. Deze thema's staan qua keuze niet vast. Al naar gelang het moment en actualiteit wordt een keuze gemaakt, waarbij de predikant ook openstaat voor suggesties vanuit de gemeente.

Bij de behandeling van de zondagen van de HC wordt rekening gehouden met de relevantie van de diverse vragen voor nu. Dat kan betekenen dat soms zondagen samengenomen worden, terwijl andere juist uitgebreider aandacht zullen krijgen.

### ***Hoe geven we vorm aan de leerdiensten?***

Om de inhoud over te brengen en te verbinden met het leven van alledag, benut onze predikant o.a. suggesties uit het boek 'Goed gelovig'. Daarin worden lijnen en voorbeelden aangereikt voor een actuele vertolking van de HC. Daarbij hoeft niet altijd het uitgangspunt te liggen in de tekst van de HC, maar kunnen ook de onderliggende Bijbelteksten het uitgangspunt zijn.

Als er lijnen te trekken zijn tussen een catechisatie-les en een leerdienst in een bepaalde week, dan liggen daar ook kansen om het dichterbij te brengen.



De leerdiensten blijven 's avonds, op een eventuele uitzondering na. Bijvoorbeeld als een thema aan de orde is met een duidelijke meerwaarde om in de ochtenddienst te behandelen. We hopen dat we op deze wijze als gemeente, jong en oud, blijven leren. Om op te groeien tot geestelijke volwassenheid, waarin niet alleen plaats is voor melk maar ook voor vast voedsel (Hebr 5: 11-14).

## **Jaarthema 'Vreemdelingschap' afgesloten**

Eind april was de laatste activiteit in het kader van het jaarthema. Tijdens de gemeenteavond hoorden we wat het betekent om vluchteling te zijn. Om je eigen land achter je te laten en een nieuw bestaan op te bouwen in een vreemd land. Al met al een leerzame avond, waarin de aanwezigen blijk gaven van hun betrokkenheid en interesse.

Inmiddels hebben in de kerkenraad ook teruggeblikt en geëvalueerd. Het was goed om zo met een thema bezig te zijn. Anderzijds vergt het ook wel e.e.a. qua organisatie. Daarom zal dit ook niet een jaarlijks gebeuren zijn maar meer iets voor eens per 3 á 4 jaar. Daarbij houden we ook rekening met het tweejaarlijks HGJB-project. Beide combineren in één seizoen is niet wenselijk. We willen ieder bedanken die op een of andere wijze betrokken was, hetzij in voorbereidingen, hetzij in deelname.

## **Wijkindeling**

In verband met de grootte van de verschillende wijken is inmiddels een (beperkte) wijziging doorgevoerd m.b.t. de wijkindeling. De hele Laan van Overvliet valt nu onder de wijk 'Overvliet' van wijkouderling Van der Ree (voorheen onder de wijk waartoe ook Montfoort behoorde). Ook een gezin dat meeleeft vanuit Maarsen verandert van wijk. Dat behoort nu tot wijk 6 van wijkouderling Van Halum.

Namens de kerkenraad, Harrie in 't Veld



## Zendingscommissie

### Deelgenotenproject Hart4Rwanda

Hart4Rwanda



van HARTe  
netwerken

### Nieuws van Martin en Marleen 't Hart

#### *Pinksteren*

De kerk kleurt rood. Rood verwijst naar het bloed van Christus, het bloed van martelaren (ook de genocide slachtoffers van de St. Etienne) en naar het vuur van de Heilige Geest.



#### *Wijkschoonmaak*

Laatste zaterdag van de maand. Samen de wijk schoonmaken (Umuganda). Wij deden voor de tweede keer mee. Het is vooral goed voor de contacten met de mensen in de wijk.



#### *ICT-conferentie*

Martin bezocht een belangrijke ICT conferentie. Twee onderwerpen kwamen in iedere presentatie terug: Het onderwijs in Afrika is erg gebaseerd op nazeggen en nadoen wat de leerkracht zegt en doet. Dat voldoet niet meer. De leerlingen van vandaag gaan werk doen wat nog niet bestaat. Er moet geleerd worden om problemen te herkennen, te analyseren en op te lossen.

Qua inhoud is er op het internet bijna geen lokale content, laat staan in de lokale taal. Hierdoor is er ook geen behoefte om ICT te gebruiken. Martin: In de afgelopen dagen heb ik veel geleerd over de ICT-ontwikkelingen in Afrika en Rwanda specifiek. Ook is me nog meer duidelijk geworden waar de uitdagingen liggen. Het gaat me zeker helpen om de juiste focus en prioriteiten te stellen.

Martin en Marleen zijn nu ruim een jaar geleden uitgezonden naar Rwanda. Op zondag 22 mei 2016 hebben we als gemeente met hen kunnen kennismaken. En op 16 juni 2016 zijn zij naar Rwanda afgereisd.

### **Goede DoelenMarkt**

Dit jaar zal de Goede Doelen Markt worden gehouden op D.V. **zaterdag 18 november** in de Wingerd. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt in komende Kerkklanken.

Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie, Teus Kok (voorzitter) tel. 419177, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora Nap (penningmeester) tel. 785302

## **Regenboogbus**

Veel mensen in Linschoten kennen vast de Regenboogbus, die oude SRV wagen met een regenboog aan de zijkant geschilderd.

In het achter ons liggende winterseizoen hebben we besloten te stoppen met deze bus. Jarenlang is het een begrip geweest in Linschoten. Een plekje waar kinderen op woensdag middag konden knutselen en naar een verhaal luisteren. Het is jammer dat we op deze manier niet meer in de wijk aanwezig zijn om de kinderen te bereiken met het evangelie. Dit doet echter niets af aan de roeping die ieder van ons heeft. We willen alle mensen bedanken die op welke manier dan ook, de Regenboogbus mede mogelijk gemaakt hebben.

De evangelisatiecommissie





## Agenda

---

1 Juli	Inleveren spullen NaZomerMarkt (Engherzandweg 37)	9.30 – 11.00 uur
2 Juli	Koffiedrinken na de dienst	
3 Juli	Collectemunten verkrijgbaar	20.30 – 21.00 uur
13 Juli	Collectemunten verkrijgbaar	20.00 – 20.30 uur
5 Aug	Inleveren spullen NaZomerMarkt (Engherzandweg 37)	9.30 – 11.00 uur
7 Aug	Collectemunten verkrijgbaar	20.30 – 21.00 uur
9-11 Aug	Tentdagen	
17 Aug	Collectemunten verkrijgbaar	20.00 – 20.30 uur
23 Aug	Kerkenraadsvergadering	19.45 uur
2 Sept	Inleveren spullen NaZomerMarkt (Engherzandweg 37)	9.30 – 11.00 uur
4 Sept	Collectemunten verkrijgbaar	20.30 – 21.00 uur
9 Sept	Nazomermarkt	10.00 – 15.00 uur
17 Sept	Opening Winterwerk	

---

*De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 10 september.  
Dat is het bewaarnummer voor het nieuwe seizoen, met specifieke info t/m oktober 2017.  
Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 2 september.  
(per mail: [fam.intveld@hetnet.nl](mailto:fam.intveld@hetnet.nl), of anders Schagen 2).*

---

### Save the date – 9 september 2017

De vakantie komt eraan, maar wij gaan ondertussen door met de voorbereidingen voor de 2<sup>e</sup> zaterdag van september. Dan is daar weer de NaZomerMarkt (NZM).

Mogelijk zullen we u benaderen om ons te helpen invulling aan de markt te geven, **maar schroom niet om u nu alvast aan te melden voor een dag(deel)**. Samen kunnen we er een prachtige dag van maken en de goede doelen van aanvullende financiële middelen voorzien.

De doelen zijn:

- Bijdrage aan rest bedrag voor de virtuele fiets in de nieuwe Lindescote
- Wingerd toekomst bestendig maken
- Ondersteuningsbijdrage Vereniging Oud Linschoten
- Ondersteunen zendingsechtpaar fam. Alblas



Daarnaast kunt u ook gedurende de vakantieperiode op de 1<sup>e</sup> zaterdag van de maand uw goede bruikbare spullen bij de Fam. Verweij op de Engherzandweg 37 inleveren (tussen 9.30 en 11.00 uur).

Tot slot willen we graag meewerken aan het initiatief om de medewerk(st)ers zoveel mogelijk in de kleding van de jaren 1930 uit te dossen. Heeft u nog oude kleding beschikbaar, geef dat dan door aan mw. Huizinga van de VOL.

Wat ons betreft ... een hele prettige vakantie en tot 9 september 2017 (10.00 – 15.00 uur)!

NaZ  merMarkt 2017